

Styrelse

- **Lars Winroth.** Ordförande/Odahlövding
Göketorpsgatan 33. 416 56 Göteborg
winroth.lars@gmail.com Tel: 25 85 66
- **Cristian Thoren.** Vice.ordf/Intendent
c.thoren@tele2.se
- **Jan Westin.** Sekreterare Tel. 070 5372860
jan.westin@medic.gu.se
- **Håkan Vilén.** Kassör
hakan.vilen@gmail.com
- **Martin Hegelius.** Klubbmästare
Martin_hegelius@hotmail.com

Böcker om Örgryte och Sällskapet Örgryte Odalmän

1. Örgryte genom tiderna/ Fritz Stenström

Originalutgåvan tryckt 1920/1924. Ny utgåva 1986
Minnesboken är bunden i vackert dekorerat
helklotband med kartor, fotografier och
texter. Bokens omslag är nytt.
Författaren tar läsaren tillbaka till 1500-talets
Örgryte och därifrån kan man läsa om hur
bebyggelsen växte fram i Örgryte och dess
omgivning. Läsaren möter också många
olika personer och tar del av deras livsöden.
Pris: 150 kr

2. Sällskapets Jubileumsbok. 1904 -2004

Här kan läsaren ta del av Sällskapets historia.
En intressant läsning om vad Sällskapet gjort
och betytt för Örgryte och sina medlemmar.
Pris: 100 kr

Bägge böckerna finns att köpa på Örgryte församlings expedition

Herrgårdsgatan 2. 412 74 Göteborg
Tel. 031-731 80 40
Öppettider: Vardagar 9- 16

Föremål från gångna tider.

Vi kan läsa i stadgarna ” för att därigenom i natur och hävd söka att bevara, vad socken och trakten äger kvar av tradition och minnen”
Därför kan den som kommer till Örgryte församlingshem se några föremål skänkta av Örgryte Odalmän.

En kvarnsten. På innegården ligger en kvarnsten som kommer från den kvarn som en gång låg vid Örgryte gamla kyrka.

En 1800-tals vägtavla. För att finansiera ombyggnaden av Mölndalsvägen genom Krokslätt togs under 35 år upp en tullvägavgift för åkdon och djur.

En vällingklocka På gaveln till Skårs gård hängde 1936 en vällingklocka vars uppgift var att kalla arbetsfolket till mat och vila.



Sällskapet Örgryte Odalmän



Sällskapets
vårdträd
utanför
Örgryte
församlingshem.



Sällskapet Örgryte Odalmän

Hemsida: orgryteodalman.se

Något ur Sällskapetets historia

Tisdagen den 15 november 1904 samlades tio Örgrytebor till sammanträde.

Ur Sällskapetets jubileumsbok: En kväll efter arbetets slut, tisdagen den 15 november 1904, vandrade några Örgrytebor för att träffa Ingenjör Albin Johansson som hade inbjudit dem till ett möte.

Kanske föll orden "Mitt förslag är att vi skall bilda en klubb och göra en god social insats i Örgryte socken.

Vi skall arbeta för att lindra nöd och sjukdomar, vi skall tillsammans sätta oss in i dagens och samhällets problem genom föredrag och upplysning; vi skall verka för en god framtid för vår bygd.

I protokollet från detta möte kan man läsa att alla ställde sig bakom förslaget och så bildades 1905 "Sociala Föreningen Odalmännen"

Åren gick och föreningen behövde förnyas i flera avseenden.

Den 3 mars 1921 antogs nya stadgar under Ordf. Fritz Stenströms ledning. Namnet ändrades till **Sällskapet Örgryte Odalmän** då de sociala insatserna nu också delades med Göteborg och blev en del av storstadens problem. -1921 inkorporerades Örgryte socken i Göteborgs stad. Sällskapetets uppgiften att försätta värna, stödja och utveckla Örgryte socken den övergav man inte. Ordet "Odalmän" stod för ett ärligt och uthålligt arbete i uppgiften att värna om Örgrytes väl. (En odalman kan definieras som en fri jordägande bonde, en kraftig och redbar lantman, som väl vårdar och brukar sin jord)

Sällskapet omvandlades nu till ett ordenssällskap med en särskild ceremoni vid intagningen av nya medlemmar.

Sällskapetets uppgift är definierad i § 2.

Sällskapet vill bereda sina medlemmar tillfälle att i kamratligt samkväm sinsemellan avhandla spörsmål och ämnen, som för dem kunna vara av allmänt intresse, ävensom framförallt frågor och ärenden berörande hembygdsvärden, för att därigenom i natur och hävd söka att bevara, vad socken och trakten äger kvar av tradition och minnen.

Sällskapet Örgryte Odalmän, en öppen Ordenssällskap "en hembygdsförening" som vill värna om Örgryte dess historia och dess framtid



Sällskapetets fonddekoration. Okänd konstnär
Fonddekorationen föreställer den händelse då en missionsbiskop vid namn Sigfrid med ett vikingaskepp kom och landsteg på Örgrytemark. Enligt en gammal tradition skedde detta på 1000-talet. På målningen ser vi också Örgryte Gamla kyrka som byggdes i mitten på 1200-talet och som först år 1748 fick sitt klocktorn. Tidigare fanns en fristående klockstapel till kyrkan. Berget i bakgrunden är Valåsberget.

Varierat program.

För att bereda Sällskapetets medlemmar möjlighet till "kamratligt samkväm" försöker Sällskapet erbjuda sina medlemmar att, tillsammans med sina respektive, delta i ett varierat programutbud.

Hösten 2010

- Besök på Delsjö golfklubb. Föredrag/puttingtävlan
- Jan Westin. Charles Felix Lindberg. Gbg.s stordonator
- Årshögtidsdagen i Odd Fellows lokaler - med upptagning av nya medlemmar
- Sören Holmberg, professor i stadskunskap, talar om sitt mångåriga arbete med valstatistik.

Våren 2011

Förutom årsmötet i februari

- Sture Berg Sv. akademiens ordlista- då, nu och sedan.
- Stadsdelsdirektör Katarina Othelius. Örgryte/Härlanda - en ny stadsdelsförvaltningen.
- Före denna sammankomst: Invigning av vårt nyplanterade vårdträd- En vit magnolia.
- Guidad visning på Göteborgs Konstmuseum med konservator Petra Waern "Konstmuseet bakom kulisserna"

Hösten 2011

Förutom höstens studiecirkel "Örgryte genom tiderna"

- Studiebesök. Sjöräddningssällskapet, Långedrag
- Landsarkivarie Ulf Anderson "Konsuler och konsulat i Göteborg genom tiderna"
- Årshögtidsdagen i Odd Fellows lokaler - med upptagning av nya medlemmar
- Jultallrik med musikalisk underhållning

Medlem i Örgryte Odalmän

Den som önskar bli medlem i sällskapet skall ta kontakt med någon i styrelsen eller någon annan som är med i Örgryte Odalmän.

En anmälan görs och anmälningsblanketten delges styrelsen som gör en samordning av de som önskar inträde i sällskapet.

Varje person skall också ha en fadder som hjälper den som är ny in i sällskapet. På Högtidsdagen med efterföljande middag välkomnas du så in i Örgryte Odalmän.